

80plus Joden



Wat houdt Joden, ondanks hun talloze interne meningsverschillen, bijeen? Is het God? Zijn het de feestdagen, de sjabbat en de gebruiken? Is het antisemitisme? Is het de verbondenheid met Israël? Is het humor en zelfspot? Hebben seculiere Joden eigenlijk wel een échte Joodse identiteit? Of is dat bij hen iets vaags, dat hen nauwelijks van niet-Joden onderscheidt? Kortom: Wat betekent het om Joods te zijn?

80plus Joden uit zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam Buitenveldert geven daar diverse en verrassende antwoorden op. Ook andere betrokkenen – niet allen Joods noch 80plussers – werpen daar hun licht op.

‘Ik ben blij met iedereen die er nog is.’

‘Ik houd op mijn iPad en de televisie alles bij van Israël.’

‘Ik ben niet echt vroom, maar toch vroom.’

Foto's: Elsbeth Struijk van Bergen

Tekst: Ido Abram

ISBN: 978 90 6446 096 8

Prijs: € 19,95

Verkrijgbaar bij alle boekhandels in Nederland.



De meeste Amsterdamse boekhandels en de JHM Museumshop hebben dit boek in voorraad.

Bestellingen en nadere inlichtingen ook via www.amphorabooks.nl of info@amphorabooks.nl